



Op het slagveld hebt Gij U schitterend gedragen...  
Uwe Bisschoppen zijn trotsch op U. K. Mercier.



ZALIGE GEDACHTENIS  
VAN EERWAARDE PATER  
**KAREL - HENDRIK DE CROO**

Leerling in het Seminari van Scheut te Leuven  
Ambulancier in het Belgisch Leger.  
geboren te Michelbeke den 28 Januari 1890, gestorven  
voor het Vaderland  
in het kamp te Auvours, (Frankrijk).