

Bij den Heer is barmhertigheid en bij Hem is
overvloedige verlossing.

✠
Bid voor de Ziel
van Mijnheer

LEANDER DE CROO

Echtgenoot van Mevrouw

MATHILDE DUSONG

Koster te Oprakel gedurende 40 jaren

Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus Xaverius
van 't Genootschap van het
H. Hert, en vanden Wekelijkschen Kruisweg.

geboren te *Godveerdegem* den
30 November 1836 en overleden te Oprakel
den 31 Maart 1910,

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

—
Toen ik nog in leven was, zong ik zoo menig keer,
Geef aan de dooden rust en 't eeuwig licht o Heer.
Ik bid op mijne beurt, helpt mij door uw gebeden,
Dit is den eeten troost van die hier zijn beneden.

Het is troostelijk voor de overlevenden, te den-
ken dat er hun, in plaats van vruchteloze tranen
veelkrachtige middelen blijven om hunne dierba-
re afgestorvenen ter hulp te komen. Dit gedacht
doet onze teedere genegenheid zich uitstrekken
tot over het duistere graf en stort in onze harten
de zoete hoop, dat de verzachting die wij onze
lijdende broeders toebrenge, door hen overvloedig
zal vergolden worden, als zij de eeuwig rust
zullen ingetreden zijn. (Kard. Wiseman)

Vaartwel beminde Echtgenoot en Bloedver-
wanten die mij zoo liefderijk hebt bijgestaan. Ik
dank u voor uwe zorgen, en vergeet mij niet in
uwe gebeden.

Mijn Jesus barmhartigheid. 100 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Jos. Radys-Galle, Markt.