

De dood is de weg tot het leven, (H, Ambr)



Geboren te Erwetegem den 17 October 1869 en aldaar
godvruchtig overleden den 7 Oogst 1933,

Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.

Lid van de Gilde van 't H. Sacrament en van de
Confrerie van de H. Barbara.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch
die nu zoo poogt te leven gelijk hij in het
uur der dood wenschte bevonden te worden.

(Navolging van Christus)

Zij was godvreezend, goedgehartig en
rechtschapen.

De beproevingen die haar overkwamen
aanveerde zij met onderwerping aan Gods
H Wil indachtig zijnde dat deze die met
Jezus lijden ook met Hem zullen verheerlijkt
worden.

“Geen oog heeft gezien, geen oor heeft
gehoord, in geen menschenhart is ooit op-
gekomen wat God bereidt voor dezen die
Hem liefhebben,, (H Paulus.)

Beminde *Echtgenoot*, *Lieve Kinderen*,
kon ik u hier op aarde geen vaarwel meer
toesturen, ik stuur het nu van uit den Hemel.
Dank voor uwe zorgen; Gedenkt mij in
uwe gebeden. Vaart wel tot in den Hemel.

Zoet Hert van Maria, wees mijne Zaligheid 300 dag afl

Uit jever Florent Rouckhout, Erwetegem