

De kroon van ons hoofd is gevallen... Vader en Moeder hebben ons verlaten... Maar God heeft ons onder zijne bescherming genomen.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

Maria - Mathilde DE CROO

weduwe van Mijnheer

PETRUS-HENRICUS D'HAeyer

geboren te Nederbrakel, den 7 September 1872 en er godvruchtig overleden den 23 Januari 1921.

Versterkt door de HH. Sacramenten.



Eene wijze moeder is, voor het huisgezin een schat, waarvan men de waarde maar kent, als hij ons ontstolen is. Voor haren man is zij een onmisbare steun, en voor de kinderen is zij als een belichaamde Engelbewaarder, die door woord en voorbeeld de baan aanwijst die naar den Hemel leidt.

Zulke getuigenis mag ook volmondig gegeven worden van deze wijze moeder, die we nu allen betreuren. Haar vast geloof immers en haar betrouwen in de goddelijke voorzienigheid zijn voor allen eene vingerwijzing ter zaligheid.

Dat hare dierbare Kinderen altijd den wijzen raad indachtig blijven die ze hun gaf; om rond Grootvader vereenigd te blijven. Dat het laatste kruisken hunner stervende moeder hun steeds aanmoedige tot onderlinge liefde en trouwe plichtvervulling.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)

Rust In Peis.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.