

O Heer, ik heb den luister van uw huis bemind,
en de woonplaats uwer heerlijkheid. Ps.

† Bid voor de Ziel van den Heer
PETRUS DE CROO

Gud-Koster van Godveerdegem

echtgenoot van vrouw LUDWINA D'HAUWERS
geboren te Godveerdegem, den 16 Januari 1830
en aldaar in den Heer ontslapen den 20 October 1913
versterkt door de Heilige Sacramenten.

Hij was lid van 't Gilde van den Zoeten Naam
Jezus, van 't Genootschap der Xaverianen, van den
H. Kruisweg, was lid van den Gemeenteraad en
Voorzitter van 't Armbestuur. Hij werd vereerd
met de Herinneringsmedalie van Z. M. Leopold II
en de medalie van 1^e klas.

Hij was eenvoudig en rechtzinnig en al zijne we-
gen waren rechtvaardig; hij vreesde God en vluchtte
het kwaad, daarom zal zijne gedachtenis in zegen
blijven. Job. 1.

Ik ben ziek geworden, en er was niemand die mij
helpen kon: maar de Heer is mij ter hulp gekomen
op het bed van smerten. (Ecl. 1 Ps. XI.)

Duurbare Echtgenoot, gij weet hoe ik u bemind
heb, thans verlaat ik u voor een weinig tijds, ik
verwacht u daarboven in den hemel waar geen
scheiden meer zal wezen; we s ondertusschen mijne
ziel indachtig in uwe gebeden. En gij, *mijn lieve
Kinderen en Kleinkinderen*, die ik allen zo beminde,
eert uwe moeder al de dagen van haar leven,
vlucht het gezelschap der boozen, dient den Heer
in gerechtigheid, en dan hebt gij ook van Hem ze-
gen te verwachten. Mochten uwe gebeden dagelijks
opstijgen in 't huis van God voor uwen overleden
vader, en mochte zijn voorbeeld het richtsnoer zijn
van gansch uw leven.

*Bid voor uwen overleden medebroeder de 4 Ak-
ten (7j. en 7 quadr. afl.) en doe den H. Kruisweg
tot lasenis zijner ziel.*

Drukk. Th. De Keyser & Oct. Schautteet, Sottegem