



GODVRUCHTIG AANDENKEN
van Mijnheer

THEOPHILUS DE CROO

ZOON VAN

Pieter-Joannes en Maria-Theresia GHYS

gehoren te Nederbrakel,
den 17 Juli 1857 en godvruchtig overleden te
Elst, den 7 Augusti 1922.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

*Hij was Voorzitter van den Kerkraad, Gewezen
lid van het Armbestuur. Lid der Confrerieën van
den H. Franciscus Xaverius, het H. Sacrament, het
H. Hart en den Wekelijkschen Kruisweg.*