

Wij moeten in het rijk Gods door vele kwellingen.  
(Hand. 14, 24.)

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

**THEOPHILUS DE CROO**

ZOON VAN

**Pieter-Joannes en Maria-Theresia GHYS**

geboren te Nederbrakel,  
den 17 Juli 1857 en godvruchtig overleden te  
Elst, den 7 Augusti 1922.  
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

*Hij was Voorzitter van den Kerkraad, Gewezen lid van het Armbestuur. Lid der Confrerieën van den H. Franciscus-Xaverius, het H. Sacrament, het H. Hart en den Wekelijkschen Kruisweg.*

Hij was een rechtzinnig, deugdzaam man, die God vreesde en afweek van het kwaad. (Job. 1. 1.)

Hij was bemind van God en van de menschen, want een vreedzaam karakter en aangename manieren doen den mensch vele vrienden winnen.

(Eccles. 1.)

Hij heeft met een volkome onderweeping aan den wil des Heeren de bitterheid zijner ziekte geleden, versterkt door deze woorden: gelukkige dooden die in den Heer sterven... want mijne werken gaan mede met hen. (Rom. 8. Apoc. 14.)

Bemide Broeder en allerliefste Zusters, Bloedverwanten en Vrienden en gij allen die mij bemind hebt, bewaart mijne gedachtenis in uw geheugen, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde

(7 jaren 7 quadr. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel.