

Geef, o God, mijn Heer en Koning, allèen aandacht aan de stem van mijn gebed. (Ps V)



In Gods Vaderhanden en in uw vrome
gebeden bevelen wij de ziel aan
van Mijnheer

Albert DE CUBBER

Echtgenoot van Mevrouw

Camiella DE VLEESCHOUWER

geboren te Parike op 23 juli 1927 en
ten gevolge van een smartelijk ongeval overleden
te Oubraken op 22 oktober 1958,
na het H. Oliesel «in extremis» te hebben
ontvangen.

Dat mensen van jaren, in de herfst of in de winter van het leven sterven, dat vinden we natuurlijk en nemen er dan ook gemakkelijk vrede mee. We buigen het hoofd en aanvaardden zonder morren dit mensenlot.

Dat echter in de volle kracht der mannenjaren, in de volle groei en bloei der levenslente ook mensen de dood vinden dat treft ons allen diep en zwaar, en hier nog des te meer omdat het betreft een dankbare zoon, die wist: ook al ben ik getrouwd en woon ik niet meer onder het ouderlijk dak, ik mag vader en moeder, die zoveel voor mij gedaan hebben niet in de steek laten maar ik moet ze blijven helpen daar waar ik kan.

Met die kinderplicht voor ogen vertrok hij van huis opgeruimd en vol levensmoed met een blijde «tot weerziens» op de lippen. Helaas het heeft niet meer mogen zijn. Zonder het te vermoeden had de jongen voor altijd op aarde vaarwel gezegd aan zijn geliefden.