

Uw naam en uw aandenken blijven
duurbaar aan ons hart. Gij zijt niet dood,
o allerbeste Moeder, gij leeft nog altijd
voor ons, wij meenen nog altijd uwe lieve
stem te hooren.



Tot vroom en zalig aandenken van

Mevrouw Aline DE CUBBER

Weduwe van Mijnheer Edmond De Ryker
geboren in 't jaar 1879, den 19 April
en godvruchtig overleden te Schaerbeek,
den 23 Februari 1948, voorzien van de
laatste HH. Sakramenten.

Waarom is mijn kwaal zonder hulp en
ongeneesbaar geweest? Omdat Gij, o Heer,
gehandeld hebt volgens Uw wil.

Jer. XV. V. 18

Bemide kinderen, kleinkinderen en
familie, bedroeft u niet gelijk zij die geen
hoop hebben De wereld is een ballings-
oord; het leven een doortocht, de Hemel
ons vaderland. Wij zullen eens voor
't aanschijn Gods vereenigd worden, om te
zamen het eeuwig geluk te genieten. Ver-
troost malkander in deze woorden.

I. dd. Thess. 1V. 17

Zoete Herten van Jezus en Maria, weest
mijne zaligheid. (300 d. afl.)

Zoet Hert van Jezus, wees mijn liefde.
(300 d. afl.)