

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! Amen.

Bid voor † de ziel

van

ANNA DE CUBBER

dochter van

RICHARD en IRMA BERTHOUIL

geboren te Nederbrakel den 25 Juli 1918,
en aldaar godvruchtig overleden den 6 Mei 1937.
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw.

Heer. Gij gaaft ze ons; Gij hebt ze ons ontnomen;
met bittere tranen in de oogen zeggen wij U uit
ganscher harte: Uw Wil geschiede. H. Ephrem.

Als een bloem in vollen bloei aan haar stam ont-
rukt, zoo is zij weggemaaid bij den morgenstond van
't leven.

Vrees niet voor wat gij lijden moet. Wees getrouw
tot aan den dood en ik zal u de kroon des levens
schenken. Apac. II-10

Zij heeft veel geleden, en aanvaardde ook met
volkomene onderwerping al wat haar overkwam; zij
bleef in vrede gedurende haar lijden, en behield de
verduligheid in den dag van haar ellenden tot op
den tijd dien God gesteld had om haar de eeuwige
beloening te geven.

O Maria, gij waart mijn toevlucht en troost in de
droefheid, en de hoop van mijn zaligheid.

H. Alph. van Lig.

Duurbare Ouders, hebt dank om uw teedere ge-
negenheid en uw trouwe zorgen bij dag en nacht.
Bemide Zuster, Broeder en Bloedverwanten, van
hierboven blijf ik U beminnen. Bidt voor mij. De
dood, die ons nu heeft gescheiden, zal ons ook eens
weer en voor altijd vereenigen in 's Hemels eeuwige-
durende zaligheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid!
300 dagen afaat.

R. I. P.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.