

Geloofd zij Jezus Christus ! Amen.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van Mevrouw

Berthá Maria DE CUBBER

Weduwe van wijlen Mijnheer

Theophiel DE VLEESCHAUWER

Geboren te Everbeke, op 29 Juli 1896 en godvruchtig
overleden te Oprakel, op 15 September 1949.

Gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten in extremis.



De engel, die mij van alle kwaad verlostegene deze kinderen.
(Genesis.)

Bovenmate was deze moeder de bewondering en de nagedachtenis van de braven waardig; aan vrouwelijken zin, mannelijken moed parend.
(II Machab.)

Wat gij èn geleerd, èn ontvangen, èn gehoord, èn gezien hebt in mij, beoefent dat en de God van de vrede zal met u zijn.
(Phil. IV.)

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van hen, die de opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben.

Niettegenstaande ziekte en ongemakken bleef deze sterke vrouw de leiding van huisgezin en bedrijf met moed en vastberadenheid waarnemen; en het zwaarwegend kruis van haar ziekte sleepte ze niet doch droeg het edelmoedig en verduuldig, ja zelfs met vreugde in het lijden.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, veel heb ik gewerkt in mijn leven om mijn talrijk kroost groot te brengen, doch van 't hoogste belang is, dat ik 't geloof van mijn vaderen in ere heb gehouden, en den goeden strijd heb gestreden; ik verlaat u gerust en in de volle hoop doór God geloond te worden. Bidt voor mijn ziel en blijft allen verenigd in wederzijdse liefde.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

DE FAMILIËN BEDANKEN.

DRUKKERIJ MAGERMAN STRUPEN