

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.

Bid voor † de ziel

van

AUGUST DE CUBBER

echtgenoot van

ANGELE VERBRUGGEN

geboren te Nederbrakel den 11 Februari 1898, en
smartelijk verongelukt in de koolmijnen te Harchies,
den 4 Januari 1941.

De wonde die Gij ons toebrengt, o Heer, is zeer diep en zeer pijnlijk; doch wat ons troost is dat Gij onze Vader zijt, die bezorgd zijt om ons, en die eers onze droefheid in vreugde zult veranderen: Zalig zijn zij die droevig zijn want zij zullen getroost worden.

In den bloei zijner jaren is hij ten grave gedaald, wanneer hij er nog zoo noodig was voor de geliefde wezens die hij zoo beminde, O dood, o groot mysterie des levens! Wat is de mensch toch een nietig schepsel: de eene minuut nog werkend in de volle kracht des levens, de volgende minuut een gevoelloos lichaam. De mensch weet niets van het einde zijns levens. Hij wordt aangegrepen op den dag der ramp die hem plotseling overkomt.

(Eccl. 14, 13)

God alleen weet wat voor eenieder van ons nuttig is en voordeelig is en waarom Hij aan ons allen een verschillend einde laat overkomen.

Duurbare echtgenoote, geliefde kinderen, pijnlijk is voor u dit afscheid en groot de beproeving die u overkwam... doch weent niet als dezen die geen geloof en geen hoop hebben, Stelt uw betrouwen op Gods Voorzienigheid die u alles zal vergelden en u zal ondersteunen, Bidt veel voor mij opdat God mijn arme ziele in zijn barmhartigheid ontvangte.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(100 d. afl.)

De vier akten.

(12 j. afl.)

Nederbrakel Druk, Wed. O Surdiacourt