

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



## Bid voor de ziel

van Mevrouw

# CATHARINA DE CUBBER

weduwe van Mijnheer

## BERNARDUS DE RUYVER

geboren te Elst, den 19 December 1869, en godvruchtig overleden te Nederbrakel den 25 November 1935, versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

---

De betreurde overledene had haar christen geloof en haar godsdienst lief; zij beoefende deze door een waar christelijk leven; zij was eene voorbeeldige echtgenootte eene brave en verkleefde moeder vol zorg en werkzaamheid voor haar huisgezin.

De beproevingen die haar overkwamen zijn lang en menigvuldig geweest, maar Gods vertroosting hebben hare ziel gesterkt naarmate de smerten haar overvielen: zij wist dat God kastijdt dien Hij bemint en dat de kwellingen des levens voordeelen en weldaden worden voor deze die dezelve met onderwerping aan Gods wil aanvaardt. H. Vinc:

Duurbare Kinderen. Gij hebt getuigen geweest van mijne liefde voor u van mijne verdueligheid in het lijden. Gij weet hoe ik bij u geleefd heb. Volgt mijn voorbeeld na. Zoekt uw behagen in den wil des Heeren. Bewaart in uw hart de gedachtenis van uwe moeder en bidt vurig voor de rust mijner ziel.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. af.

---

Nederbrakel Druk Wed. O. Surdiacourt.