

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Charles-Louis DE CUBBER**

Echtgenoot van Mevrouw

**CELESTE PIETERS**

geboren te Segelsem, den 21 Augusti 1853 en  
overleden te Nederbrakel, den 6 December 1916

*Versterkt door de H.H. Sacramenten.*

LID VAN HET BROEDERSCHAP DER H. BARBARA.

Hij verachtte niemand, deed niemand onrecht  
aan, vluchtte de leugen en de lastertaal en uit liefde  
tot God begeerde hij aan eenieder dienst te  
bewijzen. H. Bern.

Wie God vreest zal gelukkig zijn in zijne laatste  
stonden, in zijn doodsuur zal hij gezegend wezen.

Hij aanvaardde gewillig de beproevingen die hem  
overkwamen, bleef in vrede in zijn lijden en behield  
de verduideligheid op den dag zijner ellende.

Eccl. II.

Troost u met mij, geliefde Echtgenoot, Kinderen  
en Kleinkinderen, ik verlaat een land van ellenden  
voor het rijk van vrede. Weest gezegend van den  
Heer, gij die medelijden gehad hebt met mijne  
smarten. H. Cath. van Senen.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

*(300 dag. afl.)*

**R. I. P.**

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.