

De wereld is een ballingschap en een doortocht
naar den hemel.

Zalige † gedachtenis van
Mevrouw FLORENCE DE CUBBER,

Echtgenootte van
LOUIS CABERNEL.

*Geboren te Everbeek, den 8 December 1886 en
overleden in de Kliniek te Opbrakel
den 29 Januari 1937.*

Voorzien door de laatste **HH. Sakramenten**

O dood wat zijt gij bitter en hard! Overbiddelijk
werd uit ons midden weggerukt zij die ons zoo noodig
was, de liefde van haar echtgenoot, de steun van haar
kinders Moedig en verduchtig streed zij tegen de ziekte
doch niets kon baten: God heeft haar tot zich geroe-
pen, Zijn heilige wil geschiede!

Zij leefde deugdzaam en godvruchtig en is nu in den
hemel gaan genieten het geluk dat de wereld haar niet
geven kon. Haar groote verdienste is dat zij een
echtgenootte en een moeder was, waardig om altijd in
't geheugen der goeden te blijven leven. Met reden
beweenen wij haar vroegen dood, maar laat ons niet
hopeloos treuren en bedenken wij dat wij allen eens
zullen sterven: ons leven is de bereiding tot den dood
wezen wij altijd bereid.

Bemide echtgenoot, teergeliefde kinderen, duurzame
broeders en zusters, mijn laatste gedachten gingen ook
naar U en het deed mij pijn U te verlaten. Ik dank u
voor al uw zorgen liefde, Mijn geliefde kinderen be-
mind en eert uw vader al de dagen van uw leven;
bidt voor mij en tot wederziens in den hemel.

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 7 maal 40 d. afl.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 d. afl.

Everbeek druk DepessemierVanderdonckt