

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS !



Bid voor de ziel

van

Frans-Albert DE CUBBER

Echtgenoot van

Leonie-Philomena VAN DEN ABEELE

geboren te Nederbrakel, den 24 Mei 1903,

en er overleden den 2 Augustus 1945.

voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Waarom zoo vroegtijdig sterven ? Waarom zoo vroeg het aardsche leven en de drang naar geluk in hem vernield ? omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens Uwen Heiligen wil !

Pijnlijk is het verlies van dezen die wij lief hebben; toch zijn al de schikkingen van den Heer, barmhartigheid en genade, al begrijpen wij het meeste deel zijner werken niet.

De dood leert aan de menschen zoo duidelijk wat de mensch is, vandaag leeft hij nog, morgen is hij niet meer. Wat de mensch met wijsheid doet handelen is de gedachte dat hij maar eens de gelegenheid krijgt zijn ziel zalig te maken... dat hij maar eens sterft en dat, na dit leven, dat altijd kort is, nog alleen het loon der uitverkorenen eeuwige waarde heeft. Dan zal al het streven van den mensch er naar gericht zijn om godsdienstig en deugdzaam te leven teneinde altijd bereid te zijn de eeuwigheid in te gaan.

Duurbare Echtgenooten en Kinderen, ik verlaat dit ballingschap en lijdensoord om voor eeuwig te leven bij God en bij Hem voor eeuwig te genieten. verkwikking rust en vrede. Draagt zorg voor elkander en bidt veel voor mij,

De vier akten.

(12 j, afl.)

Nederbrakel Druk Wwe O, Surdiacourt