

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FRANCIES DE CUBBER

zoon van wijlen

Karel-Lodewijk en Emmerence DE CUBBER

geboren te Oprakel den 11 Februari 1859
en er godvruchtig overleden den 23 Oktober 1933.
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Hij was eereid van het St. Franciscus-Xaverius
genootschap, en lid van de Confrerie van het H. Hart
en van de Voortplanting des Geloofs.

De dood heeft dus een einde gesteld aan dien langdurigen strijd des lichaams tegen de kwellingen welke het hadden aangerand. Het uur der belooning is gekomen.

Zoals de wijze man Job, ontving hij met een goed hart al wat hem overkwam; hij bleef in vrede te midden der smart en behield zijn geduld tot op den laatsten dag zijns lijdens.

Zijne rechtschapene inborst en zijn minzame handwijze hadden hem de genegenheid en den eerbied verworven van allen die hem kenden. Hij verachtte en hinderde niemand. Hij had een diepen godsdienstzin die hem tegenover God en den naaste zijne plichten deed onderhouden.

Duurbare bloedverwanten, hebt dank voor de liefderijke zorgen waarmede gij mij hebt bijgestaan: God moge het u vergelden.

Ook gij, mijn vrienden, wilt mij allen indachtig zijn in uwe gebeden.

Bermhertige Jezus geef hem de eeuwige rust.

(7 j. & 7 quadr.)

Akten van Geloof Hoop en Liefde. (7 j & 7 quadr.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.