

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN



BID VOOR DE ZIELERUST
VAN

FRANCISCA DE CUBBER

ECHTGENOOTE VAN

ADOLPHE MATHIEU

Lid van den 3ⁿ Regel van den
H. Franciscus van Assisen en wekelijkschen Kruisweg.

Geboren te Opraakel

den 9 Juni 1846, en aldaar overleden

den 9 Juli 1915.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Heer, geef haar de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte haar. (Intr. der mis voor overled.)

Tot U o Heer heb ik mijn hart verheven, mijn God op U heb ik mijn betrouwen gesteld. Ps.

Gedenk, ik bid u Heer, dat ik in uwe tegenwoordigheid gewandeld heb, in der waarheid en met een geloovig hert en dat ik voibracht wat u aangenaam was. II, Reg. 20, 3

De kwellingen mijns harten zijn vermenigvuldigd, verlos mij uit mijne noodwendigheden. Aanzie mijne bedruktheid en lijden, en vergef mij mijn zonden. Ps. XXIV, 17-18.

Lieve Echtgenoot vaarwel, heb dank voor uwe liefde en zorgen, en wil mij indachtig zijn in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 d. afl.)

Heilig Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 dag. afl.)

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. Jos. Radys-Galle.