

O Heer, hard zijn de slagen die gij ons toebrengt  
bitter den Kelk dien Gij ons te drinken geeft: doch  
het zij zoo, omdat het U behaagd heeft. Ps. 60 M II.



BID VOOR DE ZIEL

van

**HECTOR DE CUBBER**

echtgenoot van

**MARIA ISALIA MODDE**

geboren te Segelsem den 12 Juni 1886 en roemrijk  
voor het vaderland gesneuveld aan den Yzer  
den 26 October 1914.

— « 0 » —

Hij is op het veld van eer gevallen voor de verdediging van het vaderland: en daarom, o Heer wij bidden U wees hem bermhertig.

« Wij hebben » zegt Jesus, geen beter middel om de liefde te beoefenen dan ons leven te geven voor hen die wij beminnen » de soldaat die sterft om zijne broeders te redden, om godsdienst, huisgezin en vaderland te verdedigen legt die hooge liefdedaad af.

Mr. MERCIER.

Duurbare Echtgenoot en Bloedverwanten troost U dus; ik sterf martelaar voor eene rechtveerdige zaak, voor ons VADERLAND! onderwerpt u dus aan Gods wil. Intusschen draagt zorg voor onze geliefde kinderen en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

7 jar. & 7 qu. afl.

R. I. P.

Dr. V. Portois Schoorisse.