

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



Wanneer, korte maanden na het smartvol verlies zijner vrouw, de broeder van den overledene in de pijnlijkste omstandigheden eveneens aan zijne kinderen werd onttrokken, sprak hij tot hem: "Beminde broeder Jan-Baptist, gij die mij altijd hebt bijgestaan, ik moet u verlaten... Ik vertrouw u mijne acht kleine kinderen toe... zij hebben nu noch vader noch moeder meer... hewel wees gij voor hen, ik bid u in den naam des Heeren, vader... en moeder!," "Vader en moeder," te zijn voor die kleine weesjes, — waarvan de Heer in zijn algoede wijsheid er nog twee met hun vader ten hemel liet gaan —, dat had de duurzame Overledene sindsdien als zijn levenstaak beschouwd en hunne opvoeding te volmaken is de groote bezorgdheid van zijn leven gebleven. Niet alleen was hij bekommerd om hun eene goede opvoeding te laten bezorgen, maar hij gaf hun bovendien zelf wijze lessen en passende vermaningen en dat vooral door zijn goed voorbeeld. Van hem kan in waarheid worden getuigd dat hij voorbeeldig was in handel en wandel, diep godvruchtig, openhartig en streng rechtvaardig; hij was mild voor de armen en zeer gedienschtig voor iedereen. Daarom ook werd hij door iedereen geacht en zijn gedachtenis zal in zegening blijven bij allen die hem gekend hebben.

Dierbare kinderen, die mij waartoe vertrouwd, ik had gemeend nog eenige jaren bij u te kunnen blijven om uwe wankelende voetstappen te ondersteunen. Doch de Heer heeft het anders geschikt: dat zijn H. Wil geschiede. Vergeet mijne lessen en voorbeelden niet. Blijft getrouw aan God en aan uw geloof; blijft eendrachtig samen en bemint elkander zooals ik u bemind heb. Hebt dank voor uwe genegenheid en goede zorgen. En gij allen die mij in liefde blijft gedenken, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof Hoop en Liefde. (7 j. & 7 quadr.)