

Ik zal hunne verzekerde toevlucht wezen gedurende het leven en vooral in de ure hunner dood.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

KAREL-LODEWIJDE DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw

RENILDE LOBERT

geboren te Segelsem, den 4 Februari 1850 en er in de schoonste gevoelens van godvruchtigheid en overgeving aan den wil des Heeren in den Heer ontslapen den 1 April 1928, versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Hij was een getrouw lid en Jubilaris van Xaverianen genootschap en van den Bond van het H. Hart.

Hij was een christen die het katholieke geloof boven alles stelde, een voorbeeldige echtgenoot, een vader naar Gods hart en rijk van deugden. Zijne diepe godsvrucht boezemde hij uit in gebed en zang. Vijand van list en bedrog, wandelde hij gestatig in de gerechtigheid. Hij was onberispelijk in zijnen handel en wandel en verwierf zoo de achting en de genegenheid van allen die met hem omgingen. Met recht en reden mogen aan hem deze woorden van de H. Schriftuur toegepast worden: "Mijne roem is deze: de getuigenis van mijn geweten dat ik in eenvoudigheid des herten en oprechtheid Gods geëefd heb."

Vaarwel, beminde Echtgenote, vaarwel! Ik bedank u voor uwe liefde en goede zorgen. Wij waren gelukkig in den tijd; na eenen korten tijd zullen wij het samen nog zijn in alle eeuwigheid.

En gij ook, duurzame kinderen en kleinkinderen, vaarwel! Ik moet u verlaten, maar met mijn afscheid sterft mijne liefde voor u niet. Indien gij mij oprecht bemint, toont het nu door uwe gebeden en H. Communieën.

Akten van Ge' oof, Hoop en Liefde.

7 jaar en 7 quadr. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel