

Het is geschied gelijk het den Heer beliefd: dat
Zijn heilige Naam gezegend zij. Job. I. 21.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

LEONIE DE CUBBER

echtgenoot van Mijnheer

CHARLES DE TEMMERMAN

geboren te Segelsem den 25 Januari 1858
en overleden te Nederbrakel den 22 Augusti 1937.

Gezalfd met de H. Olie.

De dag van morgen is onzeker; heden is de mensch en morgen is hij verdwenen. God heeft ons het leven niet gegeven als eigendom, maar als een pand, die Hij ons alle oogenblikken kan weder-eischen. Gelukkig de mensch die kan zeggen: mijn hart is bereid en God alleen is mijn verwachting.

Zij was een werkzame, zorgvuldige en godvreezende vrouw, haar leven toewijdende aan het geluk van haar echtgenoot en aan dit van haar kinderen. Met allen was zij vreedzaam van inborst, goedhartig en gedienschtig, minzaam en vriendelijk.

Bemide Echtgenoot en Kinderen, ik versta maar al te wel de droefheid die U aandoet bij mijn plots afsterven; weest echter niet zoals dezen die geen hoop hebben; onze scheiding zal niet eeuwig duren, eenmaal zien wij malkander weder in den Hemel. Weest mij indachtig in uw gebeden en goede werken. Vaart allen wel en tot weerziens bij den Heer.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.