

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN



BID VOOR DE ZIEL

VAN

**LOUIS DE CUBBER**

WEDUWENAAR VAN

**MELANIE LAHAYE**

Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.

*Geboren te Opbrakel*

*den 12 Augusti 1822 en er godvruchtig overleden*

*den 8 Juli 1914.*

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.



De dood der rechtvaardigen is geene dood ; maar de overgang tot een beter leven ; de verlossing van zijne smarten en de verwisseling zijner ellende met een eeuwigdurend geluk.

Hij was een deugdzaam man, met een levendig geloof bezielde, die zijnen God en de H. Kerk teederlijk beminde.

Hij stichtte iedereen door zijne godsvrucht en door de eenvoudigheid van zijn leven. Hij is zijne godsdienstige gevoelens tot het einde toe getrouw gebleven en als vurige christen gestorven. (H. Vinc.) Zijn aandenken zal in zegening blijven.

Zoet Hert van Jesus wees mijne liefde (300 d. afl.)

Heilig Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl

R.

I.

Ø

---

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Hoogstraat.