

Hare haastige scheiding bedroeft ons met recht  
maar hare gedachtenis zal ons allen eene zoete ver-  
troosting wezen. H. Bern.



## Bid voor de ziel

van Mevrouw

# MARIA DE CUBBER

echtgenoot van Mijnheer

## HENRI DE TEMMERMAN

geboren te Zegelsem den 8 Juli 1897, en  
aldaar godvruchtig overleden den 3 Februari 1936.  
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

---

De dagen van den mensch zijn kort, o Heer; het  
getal zijner maanden is in uwe macht. Aan zijn leven  
hebt Gij palen gesteld, welke niet kunnen overtren-  
den worden. Job. 14.

Zij was eene brave vrouw, eene voorbeeldige echt-  
genootte en eene teedere moeder.

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven  
een droom, de vermaken een gevaarlijk tijdverdrijf.  
Gelukkig en wijs is de mensch die zoo leeft gelijk hij  
wenscht dat de Heer hem in zijn uiterste vinde.

Beminde Echtgenoot en Bloedverwanten, ik hoopte  
nog vele jaren te mogen leven tot uwe vreugde en  
troost; doch de Heer is daar, en Hij roept mij...  
zijn wil geschiede. Troost u, onze scheiding is maar  
tijdelijk; hebt moed, bij den troon des Allerhoogsten  
zal ik troost en steun voor u afsmeeken. Draag zorg  
voor onze lieve Kinderen, voed ze op in de vrees des  
Heeren en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid!  
300 d. afl.

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.