

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.



Bid voor de ziel van

**MARIA DE CUBBER**

dochter van wijlen

CAMIEL & PRUDENCE D'HAeyer

geboren te Nederbrakel, den 29 Mei 1899  
en er overleden, den 13 Januari 1916,  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden

—◆—

Zij heeft in de vreeze Gods geleefd en is in vrede gestorven. Zij heeft met verduidigheid de pijnlijkheden eener lange ziekte uitgestaan, vol betrouwen in die woorden van den H. Geest: De Heer kastijdt degene die Hij bemint. Hebr. XII. 6.

De zon is voor haar ondergegaan terwijl het nog dag was... Maar een onbevlekt leven is een volle ouderdom. Jerem, XV. Sap. IV.

Loof den Heer, mijne ziel, en dat alles wat in mij is, zijnen heiligen naam zegene! Loof den Heer, mijne ziel en vergeet niet eene van zijne weldaden. Ps. CII. 1. 2.

O Maria, moeder der schoone liefde, die zoo vurig wenscht dat Jezus' Hert bemint worde, vereenig mij nu met Jezus. Moge zij dan in vrede rusten en het hemelsch licht voor haar schijnen.

Duurbare Broeders en bloedverwanten, blijft onder elkander in liefde vereenigd en weest aan uwe christelijke plichten. Bid voor mij, ik zal voor u bidden.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil, 300 d. a.

R. I. P.

Nederbrakel. - Wc O. Van Nieuwenhove & A. Vand. Driessche