



## TOT ZALIGER GEDACHTENIS

van Jufvrouw

# Maria-Victorina De Cubber

Dochter van

**Jan-Baptist en Léonie Roskam**

geboren te Segelsem, den 18 Januari 1889 en aldaar  
godvruchtig overleden den 23 Augusti 1914.

*Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.*

Mijn leven is weggenomen: ik ben als de tent  
eens herders, die reeds wordt opgerold om weg-  
gevoerd te worden. Mijn leven is afgesneden als de  
draad door den wever. God heeft mij bij het begin  
des levens weggenomen bij eenen morgend en  
eenen avond zal Hij mij beperken. (Is. 38, 12.)

Vaarwel, Vaarwel, duurzame en ontroostbare  
Ouders, Broeders en Zuster! Vaarwel! Het bevel  
is gegeven aanstonds moet ik vertrekken naar de  
woon-mijner eeuwigheid. Ik ga, vaarwel! Ach! Hoe  
hard is het degenen die ik zoo zeer, zoo innig  
bemind heb te verlaten! God heeft gesproken!  
Onderwerping! — Intusschen smee ik U bij  
Onzen Heer Jezus-Christus..., dat gij mij bijstaat  
in uwe gebeden voor mij tot God. (Rom. 15, 30.)

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

*(300 dag. afl.)*

R. I. P.

---

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.