

Zalig zijn zij die in den Heer sterven, hunne werken volgen hen. H. Paul

Bid voor † de zielerust  
van Mevrouw

## Mélanie DE CUBBER,

echtgenoot van den Heer

Aloïs SPITAELS,

geboren te Everbeke, den 10 Maart 1850, en in  
den Heer ontslapen den 11 Mei 1928.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Zij was lid van den wekenlijkschen kruisweg.

Zij was eene vrouw vol geloof en diep godvruchtig. Haar geloof en hare godsvrucht waren het geluk van haar leven. Zij was een van die kloekmoedige kristene vrouwen, die in werkzaamheid en deugd de vreugde en het geluk uitmaakte van haar huisgezin, een dier godvreezende moeders die door hare stichtende lessen hare kinderen tot de rechtzinnige deugd en kristene levenswijze opgebracht heeft; een dier voorbeeldige huisvrouwen die gansch haar huis gadesloeg en haar brood in ledigheid niet heeft geëten. H Aug. Eccl.

Wij danken U, o Heer, ons zulke goede Moeder gegeven te hebben; nu wordt zij ons ontnomen wij buigen het hoofd met droefheid toch gelaten: Uw Naam zij gebenedijd.

Beminde Echtgenoot, lieve kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uwe teedere zorgen, gij blijft mijn roem en mijn kroon: onthoud mijne lessen, volgt mijne voorbeelden en bewandelt steeds het pad der deugd.

Vaartwel en bidt voor mij.

Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.  
7 jar en 7 quard. afl

R.

I.

P.

---

Everbeke druk. D: pessemierVanderdonckt