

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.  
(100 dag. afl).



**Ter zalige Gedachtenis**

VAN MIJNHEER

**PETRUS DE CUBBER**

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

**COLETA VAN WYMEERSCH**

Voorzitter der Kerkfabriek van Opbrakel sedert 1864  
oud-lid van 't Gemeentebestuur,  
den Arm-Raad en van het Hospitaalbestuur  
Vereerd met de Burgerlijke Medalie van Eerste Klas.

Geboren te Opbrakel den 25 Juni 1825  
en aldaar overleden den 7 Januari 1903.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Van jongs af betrad zijn voet den rechten weg.  
van zijne jeugd volgde hij steeds het pad der wijs-  
heid. (Eccl. LI, 18). Hij was eenvoudig en oprecht,  
vreesde Goden week af van het kwaad. Job. I.

De wet der waarheid was in zijnen mond en de  
ongerechtigheid was op zijne lippen niet te vinden.  
(Mal. II, 6). Hij heeft de grootste zorg genomen  
van alles wat in zijn huis was. Spr. XXXI, 20.

Hij was een ware en rechtzinnige katholieke die  
God en zijne kerk beminde, standvastig en onwan-  
kelbaar in zijn geloof; niets was bekwaam hem  
van de nauwkeurige oefening van zijnen Gods-  
dienst aftrekken. . . . H. Vinc. Ler.

Lieve Echtgenootte, het valt u pijnlijk van van  
mij te moeten scheiden ! doch troost u, eens zullen  
wij bij den Heer vereenigd zijn. Ad. Ther. IV.

En gij, mijne teerbeminde Kinderen, gij zijt mijne  
vreugd en mijne kroon; blijft altijd standvastig in  
den Heer (ad Phil. IV). Bemint elkander en komt  
mij ter hulp in uwe gebeden voor mij bij den Heer.

Ad. Rom. XV. 3.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.  
(300 dag. afl).

**R.**

**I.**

**P.**