

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

PETRUS DE CUBBER

echtgenoot van

Marie-Renilde BERTOUIL

geboren te Nederbrakel, den 9 November 1878
en er godvruchtig overleden, den 4 Juli 1947, voorzien
van de HH. Sakramenten der stervenden.

*Hij was Lid van den Bond van het H. Hart,
van het Xaverianengenootschap en van de Confrerie
van de H. Barbara.*

Alles is geschied zooals het den Heer beliefd ; de
heilige Naam des Heeren zij gezegend. (Job. 104, 21)

De duurbare overledene was eenvoudig en oprecht ;
hij vreesde God, vermeed het kwaad en volharde in het
goed. - De weg des Heeren heb ik gevolgd, zonder er
van te wijken : zijn geboden heb ik in mijn hart bewaard
(Job. 23, 11)

Zalig de dienaar welke de Heer bij zijn komst wa-
kende vindt. Aan hem zal Hij zeggen : « kom gezegende
mijns Vaders, neem bezit van het Rijk dat U bereid is
van af het begin van de wereld » (Lc. 12, 37. - Mach.)

Duurbare echtgenoot en kinderen, God heeft mij
geroepen op het oogenblik dat wij meenden samen nog
eenige gelukkige jaren hier op aarde door te brengen.
Doch, het leven is zoo : God geeft het ons en neemt het
terug wanneer het Hem belieft. Onderwerpt U aan Zijn
H. Wil, dit zal zoowel voor mij als voor u een bron
zijn van lachen en van troost. - Bewaart ook mijn aan-
denken in uw hart en vooral in uw gebeden. Daarin
zullen wij de beste waarborg vinden van elkaar weer
te zien in het Hemelsch Vaderhuis.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

De 4 akten. (12 j. afl.)

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbr.