

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen-



Bid voor de ziel

van

PETRUS DE CUBBER

weduwnaar van

CLEMENTINE WAUTERS

geboren te Nederbrakel den 20 Maart 1860 en god-
vruchtig overleden te Opbrakel den 17 October 1941,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden,



Gelukkig en zalig is de mensch die gedurig de
eeuwigheid voor oogen heeft en zich alle dagen
bereid houdt om te sterven. Daarom, als hetmorgen
is, peinst dat ge niet zeker zijt tot den avond nog
te leven. Gelukkig en wijs is de mensch die leeft
gelijk hij wenscht gevonden te worden in het uur
zijner dood. Want "Ik zal komen, zegt den Heer
als een dief in den nacht, en gij zult niet weten
op wat uur Ik komen zal."

De wereld is een ballingschap, het leven een
doorgang, de hemel ons vaderland. De mensch is
als een bloem die verslenst en verdordt,... hij is
verdwenen als een schaduw. Aan het leven van den
mensch zijn door God palen gesteld die niemand
kan voorbijgaan.

Ik werd door de hand Gods geslagen, de sterkte
mijns lichaams verliet mij en al mijn krachten ver-
dwenen.

Hebt medelijden met mij. Gij vooral duurzame
kinderen en familieleden. want de hand Gods heeft
mij geraakt. Bidt opdat ik Gods barmhartigheid verwer-
ve en wij elkander mogen wederzien in den hemel.

De vier akten.

(12 j. afl)

Nederbrakel Druk Wed. Surdiacourt