

Zalig is de gedachte als ons Vaderland hier op aarde in nood en lijden is, dat wij in den Hemel een eeuwig Vaderland bezitten waar door alle tijden heen, liefde en vrede zullen heerschen.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

RICHARD DE CUBBER

ZOON VAN

REMI EN PAULINE HOEBEKE

Soldaat bij het 1^e Linie-Regiment.

geboren te Oprakel,

den 17 September 1893 en voor zijn Vaderland
gesneuveld te Alveringhem, den 30 Juli 1915.

HIJ WAS LID VAN HET GENOOTSCHAP VAN DEN
H. FRANCISCUS-XAVERIUS.

Wij zijn, o Heer! in smart en droefheid, omdat ons kind, dat de schat was van ons hart, daar niet meer is om de vreugde uit te maken van ons allen. — Maar, dat uw heilige wil gezegend weze!

De Soldaat, die sneuvelt op het slagveld voor het heil zijner broeders en voor het behouden van altaren en haardsteden, vervult de grootste plicht van christelijke liefde. (Mgr. Mercier.)

Hij verlaat heldhaftig het leven en geeft door zijne roemrijke dood aan jong en oud een voorbeeld van moed, deugd en zelfopoffering. (Mach. VI. 31.)

Troost u dan, beminde Ouders, Broeders, Zusters, Bloedverwanten en Vrienden, Richard is gevallen als een held en gestorven als een martelaar, en is de gloriekroon gaan ontvangen uit de handen van den oppersten Rechter in het eeuwig Vaderland, in den Hemel.

Heilige Franciscus-Xaverius, bid voor hem.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.