

Zalig de mensch, dien God bereid vindt, wanneer Hij hem rekening komt vragen

**BID VOOR † DE ZIEL**

van Mijnheer

**REMI DE CUBBER**

Echtgenoot van wijlen

**Emma VAN DE WALLE**

en van Mevrouw

**Maria MACHTELINCKX**

geboren te Oubraker, den 27 Mei 1868, en Godvruchtig overleden te Delftinge, den 31 December 1938, voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden.

Hij was een eenvoudig, rechtschapen en onberispelijk man, een getrouwe echtgenoot en liefdevolle vader, die slechts leefde voor het welzijn zijner vrouw en kinderen.

Wie zijne kinderen wel opvoedt zal er zijne vreugde in vinden gedurende zijn leven, en zijn troost in het sterfensuur

Met vurig geloof en voorbeeldig geduld verdroeg hij de laatste beproeving die God hem overzond en bereidde zich zoo om heiliglijk te sterven.

Beminde Echtgenote, duurzame Kinderen en Kleinkinderen, troost U bij mijn heengaan, door de gedachte dat ik tot 'n beter leven ben overgegaan. Hebt dank voor uwe genegenheid en liefde, waarmede gij mij omringd hebt. Blijft God getrouw, volot mijn voorbeeld en raadgevingen. Bidt allen voor mij in afwachting van een blijde wederzien.

H Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d.afl.

Druk' . J. LOSSEZ-PENNEWAERT, Gaffelstraat, 45.