

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.
(100 dag. afl.)



Bid voor de Ziel

van

RENILDE DE CUBBER

Echtgenote van

HENRI VAN WYMEERSCH

geboren te Nederbrakel
den 26 Juni 1865 en aldaar overleden
den 30 Juli 1904

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

— o o c —
O lieve man, ween toch niet meer,
Ik heb nu heil en rust gevonden ;
Ik zweef omhoog thans bij den Heer
En mag zijn lofzang reeds verkonden !
Wel droevig was op d'aard mijn lot
Ik heb niet lang, maar veel geleden...
Gezegend zij de Wil van God.
In 's Hemels woon ben ik getreden
En hier, in dit gezegend oord,
Zal ik voor U, Gods bijstand vragen ;
Och lieve man, aanhoor mijn woord :
Wil voor ons kinders zorgje dragen
Leid hen toch langs 't pad der deugd,
Leer hen het goed en 't kwaad vermijden,
Dan smaakt gij vaderlijke vreugd
Dan voelt gij troost in al uw lijden.
O Kinders lief, vergeet mij niet,
Ik minde U allen toch zoo teeder
En boven hier, in 't blij verschiet,
Ziet gij eens uwe moeder weder.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dag. afl.)

R. I. P.