

De dood bereikt op den weg der rechtvaardigheid
is eene kroon van waardigheid.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW
ROSALIE DE CUBBER

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER
PETRUS DE RUYVER

Geboren te Oprakel
den 21 Januari 1847 en godvruchtiglijk overleden te
Nederbrakel, den 11 December 1924.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Lid van de derde orde van den H. Franciscus en der
confrerie van de H. Barbara.

De eenvoudigheid in de oprechtheid des harten
kenmerkten geheel haar leven; de vrees Gods die
haar vervulde deed haar de zonde vermijden en in het
goede volharden. Den weg des Heeren hebben hare
voeten gevolgd zonder af te wijken; al zijne geboden
heeft zij in haar hart bewaard.

Zij was eene waardige kristene moeder, zij opent
den mond voor wijze spreuken en de wet Gods was
op hare lippen. Zij sloeg acht op al de wegen van
haar huisgezin; hare kinderen geleidde zij met woorden
en voorbeelden. Zij heeft haar huis zorgvuldig
bestuurd en haar brood in ledigheid niet geëten. Ook
was hare dood een getrouwe weerklank van haar
leven; zij zag haar einde naderen met die zachte
kalmte die het aandeel is van den rechtvaardige en
zij verliet deze aarde vol van verdiensten, van God
en de menschen bemind.

Vaartwel beminde Echtgenoot, lieve kinderen en
kleinkinderen, doet wat gij van mij geleerd en gezien
hebt en de God van vrede zal met u zijn. Ondersteunt
uwen Vader in zijnen ouden dag. Gij allen die mij
bemind hebt op aarde, dat uwe gebeden mij tot voor
Gods troon vergezellen.

Barmhartige Jesus geef haar de eeuwige rust.
7 jaar en 7 quadr.

R. I. P.

Nederbrakel, druk. Jos. Radys-Galle.