

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



Bid voor de ziel

van

THERESIA DE CUBBER

weduwe van

Pieter-François DE VLEESCHOUWER

geboren te Opbrakel, den 15 Februari 1869,
en overleden te Nederbrakel den 7 December 1940.
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Zalig de armen van geest want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig de zachtmoedigen want zij zullen het Land bezitten. Zalig die weenen want zij zullen getroost worden. (Matth. V 2-4)

Zij was waarlijk goed, zachtmoedig, zedig, vroom, geregeld in haar levenswijze; ook was zij bemind van God en van de menschen.

(Eecl. X L V, Matth. XV)

De zoetste troost dien men meedraagt in het graf is de getuigenis van het geweten dat men altijd een goede echtgenoot en een teedere en zorgvuldige moeder is geweest.

Die mijn vleesch eet en mijn bloed drinkt, zal het eeuwig leven hebben en ik zal hen heropwekken op den laatsten dag. (Joannes VI)

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, ik verlaat een aarde van ellenden, voor het rijk van eeuwigen vrede, blijft innig met elkander vereenigd en bemint elkander gelijk ik u bemind heb. Weest mij indachtig in uwe gebeden. Tot wederziens in het eeuwig vaderland.

Genadige Jezus, verleen haar de eeuwige rust.
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijn behoudenis.
300 d. afl.

Nederbrakel Druk.Wed. O. Surdiacourt