

O God! slechts eene bēe: geef zusterlief de kroon,
Die zij op aarde won, geef haar het hemelsch loon.

BID VOOR † DE ZIEL

van

Victorine DECUBBER,

geboren te Everbeke, den 5 Maart 1870 en
aldaar godvruchtig overleden den 21 Juni 1919.

Versierd door de laatste HH Sakramenten.

Geene tong zal vertellen hetgeen ik geleden heb
in de ellendige maanden en droevige nachten die
ik beleefd heb. Pijnen en smarten hebben mij om-
ringd, mijne kwaal was zonder hulp en ongenees-
baar en ik heb den mond niet geopend om mij
te klagen, on-lat gij o Heer, behandeld hebt
volgens uwen wil. Job. 1 4

Beziel met een levendig geloof, met hart en
ziel aan den godsdienst vastgekleed, wandelde
zij in alle rechtzinnigheid voor God en de men-
schen

Zij was eene vurige dienaar der H Maagd
Maria en aanriep dagelijks deze goede moeder

Bemide moeder, zusters, broeders, ik ga u
vooraf, zooals uw goede vader ons allen is vooraf
gegaan, doch naar een beter leven, waar lijden en
schijden onbekend en eeuwige vreugd Gods uit-
verkoren is voorbereid.

Vaartwel dan bemide, moeder, zusters, broeders
bloedverwanten en vrienden, die ik zeer bemide
vaartwel; betreurt mine dood maar weest niet
ontroostbaar in uwe droefheid. Eens hoop ik u
weder te zien in de blijde eeuwigheid

Barmhertige Jesus, schenk haar de eeuwige
rust. 300 d afl.

Everbeke, druk. D. Pessemier.