

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Juffrouw

YVONNE DE CUBBER

Dochterken van wijlen

AUGUST EN CESARINE VAN DEN BOSSCHE

geboren te Opbrakel, den 26 April 1909 en aldaar
godvruchtig overleden den 1 November 1918.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

De Heer heeft ze ons gegeven, de Heer heeft ze
ons ontnomen, dat zijn heilige Naam gezegend zij !

Het was een tener plantje, dat opgroeide, maar
niet gedijde, verdorde en wegstierf.

Het was eene bloem, die 's morgens ontloken was,
maar, die, vooraleer het avond geworden was, ver-
stent stond en gebroken hing op haren stengel.

Het was een engel, die zoodra hij zijne vleugelen
had ontplooid en de ijdelheden van deze wereld had
gezien, wederom zijne vlucht heeft genomen en ter-
ruggekeerd is naar de eeuwige zaligheden des
hemels.

O Heer! Wat is het zacht te sterven, als men zijne
dagen op den weg der deugd en der onschuld heeft
overgebracht !

Mijne Broerkes en Zusterkes, ik zie het wel, gij
hebt veel verdriet en gij weent toch zoo bitter, om-
dat ik u zoo haastig verlaten heb. Maar houdt op
van weenen en troost u: ik ben bij vader en moeder
gegaan in den hemel, en wij zijn daar toch zoo geluk-
kig.—En gij, mijne Bloedverwanten en Vrienden,
zoolang ik hier op de wereld geweest ben heb ik
dagelijks voor u gebeden. Doet nu voor mij wat ik
voor u gedaan heb, en de Hemel zal u zegenen.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. aft.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Suriaacourt.