

De ouderdom, verkregen op den weg der rechtvaardigheid, is eene eerbiedwaardige kroon. Het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft.



BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

JOANNA DECUYPER

WRDUWE VAN

EGIDIUS DE WEGHE

geboren te Dilbeek den 13 November 1844, en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 28 Juni 1925, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten.

Wij sterven allen, en als wateren, die niet wederkeeren, vallen wij allengskens in de aarde.

Zalig zijn de eenvoudigen, want zij zullen veel vrede genieten. Thom. à Kemp. XI-1.

Deze vrouw was eenvoudig, rechtveerdig en godvreezend; zij hield zich bezig met eigene zaken, volbracht al hare plichten en verrichte alles met een gerust gemoed. Ook heeft zij met verdueligheid het einde van haar leven afgewacht tot den tijd dien God gesteld had om haar de eeuwige rust te verleen.

Prov. 22, Eccl. 29.

Mijne welbeminde Kinderen en Kleinkinderen, bedroeven wij ons niet gelijk diegene welke geene hoop hebben. Vaartwel en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne hoop.
300 dagen afl.

ZIJ RUSTE IN VREDE!

Plechtige lijkdienst en begrafenis: op Woensdag 1 Juli 1925, om 9 1/2 ure, in de kerk van Dilbeek.

J. Ceuppens te Dilbeek: