

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.

100 d. a.



BID VOOR DE ZIEL

van

Theresia DE CUYPER

echtgenoot van

Henri CALLEBAUT,

geboren te Aalst den 3 December 1895 en aldaar
godvruchtig overleden den 14 September 1928,
versterkt door de heilige Sakramenten.

Op het lijdensbed neergedrukt zag zij met klaren blik haar toestand in, lang en veel heeft zij geleden en er was geen hoop op genezing . . . kloekmoedig zag zij de dood in 't gelaat, op God alleen was nog haar hoop gevestigd en op het zalig eeuwig leven.

Zij was een voorbeeldige echtgenoot en een goede moeder aan haar kinderen gaf zij steeds 't goed voorbeeld en al haar vreugde bestond in ze te zien vooruitgaan op den weg der deugd.

Vaarwel, beminde Echtgenoot, dierbare kinderen, en familieleden, die voor mij zooveel gedaan hebt, ik laat u een kostelijke schat achter, onze dierbare kinderen draag er veel zorg voor, kweek ze op als goede kristenen, bid veel voor mij en tot later in den hemel.

Mijn Jesus, bermhertigheid.

300 dag. afl.

Lijkdienst en begrafenis, Dinsdag 18 September, 1928, te 8 ure in de kerk van O. L. Vrouw Bijstand te Aalst. — Te vergaderen in 't Hospitaal te 7 1/2 u.

Aalst. — Drukkerij Pius Verhegge-Meert.