

Geloofd zij Jesus-Christus!



ZALIG AANDENKEN VAN  
**ZUSTER ISABELLA**

in de wereld

**Jufvrouw Melania De Decker,**

geboren te Temsche, den 2 Maart 1817,  
In het klooster getreden bij de Zusters van den H.  
Franciscus van Assisië te Opbrakel den 27 Juli 1839,  
Gekleed den 11 Augusti 1839,  
Geprofest den 13 Augusti 1840,  
Medestichteres des kloosters van Etichove den  
3 November 1842,  
Verceerd met het burgerkruis van eerste klas  
den 15 October 1894,

Daarna diende zij nog, zoolang hare krachten het  
toelieten. met de grootste edelmoedigheid en liefde,  
de zieken en ouderlingen in het hospitaal, werd voor-  
zien van de HH. Sacramenten der stervenden en  
ontsliep er zachtjes in den Heer, den 3 Oogst 1907.

—\*—  
De ouderdom, bereikt op den weg der rechtveer-  
digheid, is eene kroon van waardigheid. Spr. xvi. 31.

De rechtveerdige sterft gerust: zijne dood is de uit-  
gang van het tegenwoordig en de ingang van een bet-  
ter leven. H. Bern.

Gedurende zeven en zestig jaren stichtte onze dier-  
bare afgestorvene hare talrijke medezusters door ha-  
ren geest van heilige eenvoudigheid en van ootmoe-  
digheid; zij was steeds een voorbeeld van onvermoei-  
baren vlijt en wrocht met veel bezorgdheid voor het  
welzijn van zieken en ouderlingen. Daarom ook ver-  
diende zij eene aanmoedigende stem te hooren uit  
den Hemel die haar zeide; Rust nu van uwen arbeid,  
want uwe werken volgen u: Ontvang voor uwe deugd  
en voor uwe menigvuldige bezigheden de kroon van  
de onsterfelijkheid die de goede God u zal schenken.

Zoet hert van Maria, wees mijn toevlucht.  
300 dagen afaat.

---

Fr. Verzele Leupegem.