

Het is een heilzaam en zalig gedacht voor de overledenen te bidden opdat zij van hunne zonden ontslagen worden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

THEOPHIEL DE DOBBELEER

Echtgenoot van Mevrouw

MELANIE DE PADT

geboren te Moerbeke den 15 Juli 1865, en godvruchtig overleden te Overboulaere den 19 Mei 1942.
Versterkt d. de H. H. Sacramenten der stervenden.

—:—:—:—

Van krachten uitgeput, stierf hij in eenen hoogen ouderdom, gekomen tot de volheid der jaren. De hooge jaren zijn eene eerekroon als ze op den weg der deugd gevonden worden.

Hij was een eenvoudig en rechtschapen man, een voorbeeld van kristen echtgenoot en vader. Zijne kinderen die hij zoo teer beminde, heeft hij opgevoed in eer en deugd.

Dit alleen overtreft al de wellusten, al de eeren de rijkdommen der aarde, namelijk: een gerust geweten, een sterk geloof en eene vaste hoop; zij doen ons de dood zonder vrees aanschouwen. Zulke dood is het einde van lijden en strijden, het begin van rust en vrede.

Duurbare Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, vaartwel, heb dank voor uwe genegenheid en teedervolle zorgen. Troost en bemint malkander Vergeet mij niet in uwe gebeden en goede werken Heergeef hem de eeuwige rust. Dat het eeuwig licht hem verschijne. Dat hij in vrede ruste. Amen.

Drukk. G. Demulder, Viane-Moerbeke