

Gelijk het de Heer behaagde, zo is het geschied; de naam des Heren zij gezegend. Job.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
ELISA DE DONCKER

WEDUWE VAN
JOZEF PIERET

Lid van de Bond van het H. Hart

geboren te Oetingen de 14 Oktober 1878, aldaar overleden de 4 Januari 1952, versterkt door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Wat zoete vertroosting voor een moeder in het uur van de dood te mogen denken dat zij behoorlijk al haar plichten heeft volbracht en sterft, bijgestaan door allen godsdiensttroost, omringd van familieleden en kinderen, die haar allen evenzeer bewenen, omdat zij weten dat zij er allen gelijkelijc van bemind werden. Fénelon.

Het is droevig een goede moeder te verliezen, maar het is troostvol te weten, dat zij tot een beter leven bij God is overgegaan.

Geliefde kinderen, beste familieleden, de dood is als een verrassing over mij gekomen, ze verlost me van vele lichamelijke pijnen, ik mag nu overgaan naar een beter oord; ik dank u allen voor uw goede zorgen, weest getroost, daar ge me gelukkig weet en vergeet me niet in uwe gebeden.

Zoet hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

De plechtige lijkdienst gevolgd van de begrafenis zal geschieden in de parochiale kerk te Oetingen, Dinsdag 8 Januari, te 10 u.

.....
De familie bedankt voor u w deelneming en gebeden.

.....
Drukk. T. Van Hassel-Peters. Oetingen.