

Onze Vader. — Uw wil geschiede gelijk in den Hemel,  
zoo ook op aarde. (Woorden v. d. stervenden).

**BID VOOR † DE ZIEL**  
van den Eerwaarden Heer

**DESIRÉ DE DYCKER**

geboren te Temsche 17 Augusti 1876 — tot Priester gewijd  
te Gent 6 Juni 1903 — tot Coadjutor te Hoorebeke 12 Ja-  
nuari 1904 — tot onderpastoor te Etichove 25 Juni 1904  
te St Pauwels (Waes) 7 October 1908  
te Ninove 22 November 1915  
en 13 Mei 1930 Pastoor te Aspelare  
en aldaar zeer godvruchtig in den Heer ontslapen op  
Kerstdag 25 December 1938  
versterkt door de HH. Sacramenten.

Een gouden hart — een helder verstand — en een god-  
vruchtig leven zijn de rijke gaven, waarmede de duurzame  
afgestorvene zijn leven voor God heeft verdienstelijk ge-  
maakt.

Zijn rechtschapen gemoed, zijn goedhartigheid, rechtzin-  
nig, vreedzaam en gedienschtig karakter wonnen hem de ge-  
negenheid van allen, die met hem omgingen: ook telde hij  
vele vrienden en werd hij onder de priesters hooggeschat.  
(Act. Apost. XXXVI — 25-26)

Overal waar hij zijne priesterlijke bediening uitoefende  
was hij waakzaam over zijn volk, onvermoeibaar in het  
verkondigen van Gods woord en vol iever voor de glorie  
van God. Hij was de vader der armen en de trooster der  
bedrukten. Job. XXIX - 16.

Zijne godsvrucht tot het H. Hart van Jezus was tref-  
fend: zij scheen bijzonder uit in het vieren en te doen  
vieren der eerste Vrijdagen Aan U, o Maria, roem en  
vreugde der priesters, aan U, o sleutel des Hemels, droeg  
hij eene kinderlijke liefde toe.

Bemide Zuster en Familieleden hebt dank voor uwe  
genegenheid en goede zorgen en gij bijzonder die mij bijge-  
staan hebt in de laatste weken van mijn leven. En gij mijne  
Vrienden Priesters weest mij indachtig aan 's Heeren altaar.

Eerwaarde Moeder en Zusters en bemide Parochianen  
van Aspelare, ik voelde mij toch zoo gelukkig in uw mid-  
den: zeer gaarne ware ik bij u gebleven om voort te wer-  
ken aan uw tijdelijk en eeuwig welzijn! De goede God  
heeft het anders geschikt, vergeet mij niet in uwe god-  
vruchtige gebeden.

*Eucharistisch Hert van Jezus, voorbeeld van het pries-  
terhart, ontferm U onzer.* (Pius X 300 dagen aflaat)

Druck. R. Luysterman-Haelterman, Ninove — Tel 345