

Jezus en Maria, de liefde mijns harten !  
Met de Engelen en de Heiligen loof ik nu den  
Heer.

**BID VOOR † DE ZIEL**

van

**Raoul DE GANSEMAN**

zoon van

**Guillaume en Angèle JANSSENS**

geboren te Onkerzele, den 16 Augustus 1932, en  
godvruchtig overleden te Geeraardsbergen, den  
24 Mei 1946, versterkt door de H.H. Sacramenten.  
*Lid van den Mannenbond van 't H. Hart van Jezus  
en van de confrerie O. L. Vrouw van VII Weeën.*

Gelijk een bloem, nauwelijks ontloken en reeds  
vertrapt, zoo is hij verschenen en verdwenen.

H. Bonaventura.

Voorbeeldige christelijke jongeling, onderdanige  
zoon, lieveling van vader en moeder, minzame  
broeder, vriendelijke kamaraad, gediensig en wel-  
willend voor iedereen, vlijtige leerling, die, o zoo-  
veel beloofde voor de toekomst, telde hij niets dan  
vrienden. Zijn zoo vroegtijdig heengaan zal in hun  
midden een onherstelbare leemte laten en zijn ge-  
dachtenis zal er in eere blijven.

O ! rekest op geen tijd, die later zoude komen,  
De dood heeft voor gewoont' noch jong noch  
oud te schromen.

Als gij hebt wel geleefd, de dood is een gewin,  
Men treedt door deze deur den schoonen Hemel  
in.

Lieve ouders, broeders, bloedverwanten en vrien-  
den, ik sterf en verlaat deze aarde, ontrukkt aan  
uwe teedere liefde. Hoe moet gij nu ontroostbaar  
zijn ! Weent toch niet zooals dezen die geen hoop  
meer hebben. Mijne liefde tot u sterft immers niet.  
Van uit den Hemel zal ik u beminnen, gelijk ik u  
altijd bemind heb. Daar zullen wij elkander we-  
derzien om niet meer gescheiden te worden.

Allerheiligste Hart van Jezus, ontferm U onzer.  
300 d. aflaat.