

Lang zult gij hier niet arbeiden of niet altoos
gebukt gaan onder 't lijden. Navolging 47-1.

†

Ter dierbare en zalige gedachtenis van
Mejuffer

Agnes-Josephine-Hortense Degavre

teergeliefd dochtertje van Mijnheer

Albert DEGAVRE en dame Zulma ROMAN

geboren te Maria-Hoorebeke den 16 Juli 1895
en overleden te Nederbrakel, den 17 September 1911.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

De Heer had haar eene schoone ziel gegeven.
Eenvoudig en rechtschapen van herte, minzaam
van karakter, lieflijk en dienstvaardig voor
anderen, voorbeeldig in hare godsvrucht, verduelig
en zachtmoedig in haar lijden.

Helaas! welke slag heeft ons getroffen! De
vreugde van hert is verdwenen: ook heeft de
droefheid ons hert verscheurd en onze oogen met
tranen overgoten. THREN 2-15.

Mijn God waarom ons dit lief kind ontruk? *Waarom*
Waarom het zoo vroegtijdig aan de teederheid
zijner ouders en broeders ontnomen! Doch, o Heer,
niet onze wil, maar de uwe geschiede!

O Lieve Moeder, o goede Vader en beminde
broeders, houdt op van weenen. Ik ben U niet
ontnomen. Ik ben overgegaan tot de vreugde des
hemels. Daar bid ik voor u; daar verwacht ik u
allen, daar hebt gij een beschermengel te meer.

Zoet hert van Maria wees mijne zaligheid.

Drukkerij We O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.