

Betrouw niet op den dag van morgen; gij weet
niet wat U te wachten staat. Spr. XXVII.

BID VOOR † DE ZIEL

VAN MIJNHEER

ACHIEL DE GEETER

ZOON VAN

Richard en Maria-Elodia VAN TWEMBEKE

geboren te Nederbrakel, den 16 December 1905 en
aldaar overleden den 19 December 1929.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Mijne dagen zijn als rook verdwenen. Ik ben
afgemaaid geweest als het gras onder de brandende zon. Ps. C. I.

Wat is het leven van den mensch? Een rook die
voor weinig tijds verschijnt en weer verdwijnt. Jac. IV.

Ik heb ellendige dagen en droeve nachten geteld.
Waarom, o Heer, was mijn lijden zoo langdurig?
Waarom zonder hoop op genezing? Omdat Gij
o Heer gehandeld hebt volgens uwen heiligen Wil.
Dat de Naam des Heeren gebenedijd zij. Job. VII.

Ik heb verduuldig al mijne kwellingen verdragen
ondersteund door de troostende woorden van den
Apostel: « De Heer kastijdt die Hij bemint. »

Het is zoet te sterven na eene godsvrucht ge-
had te hebben tot het Hart van Hem die ons moet
oordeelen.

Lieve Ouders, Broeders, Zusters, duurzame Familie
en Vrienden, ik verlaat U zoo vroeg, in de lente
van het leven, gaarne had ik nog lang met U
verbleven, doch voor Gods besluiten moeten wij
het hoofd buigen. Heb dank voor uwe liefderijke
zorgen, wees mij indachtig in uwe gebeden. Tot
wederziens in den Hemel.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. (300 d. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.