

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.
(100 dag. afl.)



Bid voor de Ziel

VAN

ANNA-MARIE DE GEETER

weduwe van

MARIN DE GEETER

Geboren te Nederbrakel
den 16 November 1822, en aldaar godvruchtig
overleden den 30 Maart 1906.

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN DER STERVENDEN

— ✱ —
De ouderdom is eene eerekroon als hij op den
weg der gerechtigheid gevonden wordt.

Prov. XVI

Deze vrouw, geleefd hebbende in de vrees des
Heeren, is in vrede gestorven. Eenvoudig, recht-
zinnig, vol geloof, was zij van God en van de
mensen bemind. Zij heeft het bestuur van haar
huis waargenomen en haar brood in ledigheid
niet geëten.

Ecl. XLV. Prov.

Mijn roem is de getuigenis van mijn geweten dat
ik in de wereld geleefd heb in de eenvoudigheid
des harten en in de rechtzinnigheid die God aan-
genaam is.

Ad Cor. II.

Mijne kinderen bemint elkander, wees bezorgd
om het goed te doen, en zijt altijd bereid tot den
dag des Heeren want hij zal komen als gij er het
minst aan denkt...vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid ! (100 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Jos. Rudys-Galle.