

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. 400 d. afl.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mejuffer

Clementina-Emilia De Geeter,

dochter van

wijlen FLORENT-JOZEF

en van ANNA-MARIA YUTTERHAEGEN,

*geboren te Nederbrakel den 14 Januari 1914 en
godvruchtig in den Heer ontslapente Geeraards-
bergen den 11 November 1928, voorzien van al de
troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.*



Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam
maar ik heb ze met vreugde des herten verdragen
om uwent wille. 2 Mach. 4.30

Zonder stil te staan, wandelen wij naar den kant
waar onze overleden vrienden zijn, wij zullen er
spoedig aankomen, laat ons trachten goede wegen
te bewandelen en deze te volgen die ons stichtende
voorbeelden hebben gegeven. H. Franc. v. Sales

Bemide moeder, broeders en zusters, ik hoopte
vurig langer bij u te mogen blijven, de Heer heeft
het anders gewild. Zijn goddelijke wil is de mijne
en moet ook de uwe zijn. Weent niet alsof ik dood
ware : ik leef in den Hemel onder de maagden bij
dengene dien ik op aarde uit ganscher herte bemind
heb. (H. Agnes) — Met vader zal ik hierboven over
u waken en voor u bidden. Wij zullen daar mal-
kander wederzien zonder vrees van ooit gescheiden
te worden.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. 300 d.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid

300 dag. afl.

Druk. Van Nieuwenhove Geeraardsb. B. 13557.