

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

EMIEL DE GEETER

zoon van wijlen

Jan-Baptist en Alexandrine Jouret

geboren te Everbeke, den 27 Juni 1870
en godvruchtig overleden te Nederbrakel
den 22 October 1936.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De vrede der ziel op zijn sterfbed is dikwijls het begin van de vergelding der rechtvaardigen. H.C.K.

Hij stelde zijn betrouwen op den Heer en in zijn kwellingen onderwierp hij zich gansch aan den Wil van God. Hij wist dat leven en dood van God komen en dat men den dood der Heiligen sterft, als men sterft teenemaal overgegeven aan den Wil des Heeren. Het aankomen der dood verschrikte hem dus niet; hij was bereid en verwachtte haar met kalmte, want hij wist dat voor den goeden christen, de dood maar een verwisseling is met de vreugde des Hemels.

De dood der rechtvaardigen is kostelijk in de oogen van God: zij stelt een einde aan de ellende, doet den zegepraal genieten in den Hemel en is het begin der volmaaktheid.

In al uwe werken wees uwe uitersten indachtig en gij zult in der eeuwigheid niet zondigen. Ec. VII-40

Duurbare Bloedverwanten, ik verlaat U voor korten tijd; weldra zien wij elkander weder in den Hemel. Hebt dank voor uwe zorgen en trouwe genegenheid; wat was het voor mij troostend en opbeurend gedurende mijne ziekte. De Heer geve U honderdvoudig terug. Weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus, Barmhartigheid! 300 d. afl.

DRUKK. JOS. DE RUYVER, NEDERBRAKEL