

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



## Bid voor de Ziel

van

# GUSTAAF DE GEETER

geboren te Nederbrakel, den 29 Mei 1863, en er  
schielijk overleden, den 16 Maart 1948.

Gezalfd met de H. Olie.

---

De dood leert aan de menschen zoo duidelijk wat de mensch is, vandaag leeft hij nog, morgen is hij niet meer; Als de dag begint, denk o mensch, dat gij misschien den avond niet zult krijgen... Werk dan aan uw zaligheid zoolang het dag is, want eenmaal komt de nacht waarin men niet meer werken kan.

Uit de diepten van mijn ellenden heb ik tot U geroepen, o mijn God, op U heb ik mijn hoop gesteld daar waar alle hoop op de menschen verdween.  
Ps. De Profundis.

Een hart dat leedwezen heeft en zich vernedert zult Gij, o God, niet versmaden. It:

Duurbare Bloedverwanten en Vrienden, blijft mijner steeds indachtig in uwe gebeden,

Mijn Jezus barmhartigheid, (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid, (300 d. afl.)

De 4 akten, (12 j. afl.)

---

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt.